

DUNÅS' ALLEHANDA

11:e årgången, mellandagarna 2010

Utgiven av dunässen i Norra Ängby, Hedebyvägen 5,
168 55 Bromma, 08-760 16 14,

finndunas@hotmail.com, tove@tidholm.se



När kylan och snön kom i november tyckte Semiramis att det var för besvärligt att förrätta naturbehov utomhus. I brist på kattlåda fick mattes och husses dubbelsäng duga. Finn, 50, lyckades rädda bäddmadrassen undan förgängelsen genom att trampa dess fodral rent i badkaret. "Det svarta under tånaglarna försvann också", noterade den fiffige familjefadern förnöjt.

Skottåret 2010?

År 2010 började och slutade i vitt. Mycket tid har ägnats åt att skotta, bland annat små gångar i trädgården så att katterna Hermia och Semiramis ska kunna tassa sig ut och hålla fågelfaunan pigg. Minst en extra dag har gått åt till det, så nog var det ett dolt skottår, det är som snart är slut. Många i vår läsekrets har vant sig vid vårt årliga alsters småputtrande beskrivning av krusningarna på livets yta. De stora dyningar som döljs därinunder har man fått ana sig till mellan raderna. Namnet Dunås blir ofta "Dunas" i utriket, vilket på spanska betyder "dyner", som ju är en slags öknens dyningar... Lite torr resonemang det här, kanske. Hur som helst, med den elfte årgången av Dunås' Allehanda måste en annan mer

seriös ton också få komma till tals (se nedan).

Dyningarna har varit alltför kraftiga för vår familj. Utan mycket stöd från många nya och gamla vänner hade vi nog haft svårt att gå iland. Tack till alla er som stött oss!



Hjalmar, 19, har sedan han lämnat Kristofferskolan, under hösten läst 100 % Internationella relationer och 50 % Statsvetenskap vid Stockholms Universitet med siktet inställt på en Fil kand på två år. Sen då? Vi lär få återkomma till den frågan nästa år.

Inomhusbeachen – årets mest kortvariga inredningstrend

En kväll i juni noterade vi att vattenståndet i Hjalmars rum i källaren var på väg att nå tröskelnivå. Apropå dyningar (se ovan) gick det också vågor i form av uppsvällt furugolv. Upphovet till vätan lokaliserades till en läckande vattenutkast för trädgårdsbevatning. Vi tänkte om lite grann vad gällde våra renoveringsplaner för huset och beslöt oss för att avvakta lite med att byta ut köksinredningen och i stället koncentrera ansträngningarna till husets nedre regioner. Som väl var stod försäkringsbolaget för de flesta av fiolerna vad gällde att återställa rummet. Under bägnande furugolv och flytande isolering uppenbarade sig fuktad sand. Denna inomhusbeach visade sig dock vara svårutnyttjad och blev därför

snart utskottad och bortforslad. Efter någon månads torkning kom ett nytt golv på plats, denna gång i ask. Dessförinnan hade Finn påpassligt målat om både väggar och tak. Sedan dess har Hjalmar tagit över Hildas rum och Hilda Elsas rum (och så blev Elsa utan... – men hon har ju flyttat). Källarrummet har blivit en uppskattad allmänning med en fin bäddsoffa för gäster (välkomna!).



Elsa, då 20, som färsk läkarstudent ("Lek Läk") i första studentrummet i Ryd i Linköping, januari 2010.

Vändning i Västerbotten

Förra årets Dunås' Allehanda hade knappt lämnat laser-skrivaren när Elsa plötsligt fann sig antagen till läkarprogrammet i Umeå. Jubel i hela huset! Pappa Finn skjutsade henne de 65 milen norrut. Endast 90 min före uppropet måndagen 18 januari blev Elsa uppringd från

Linköping och fick meddelandet att hon även kommit in på läkarprogrammet i denna östgötametropol, med upprop en vecka senare. Nu gick färden hem till Bromma igen. Helgen därpå blev det en biltur till Linköping. På detta vis fick Elsa två avskedsmiddagar, vilket hon tacksamt och njutningsfyllt tog emot. Nu pluggar hon för stortentan i januari, som avslutar hennes första studieår, vilket huvudsakligen handlat om det mesta av den friska kroppen.



Finn, nyss fyllda 50, friserar gräsmattan iklädd konstifik t-tröja från Barcelona där maken Tove, då 45, varit på en veckolång resa med sina elever i en av avgångsklasserna på Kristofferskolan (Hjalmars parallellklass).

Firma T Tidholm Teimport

När Finn för några år sedan fyllde 47 år fick han 47 burkar utmärkt gott Keemun, vilket precis tog slut under våren. När 50-årsdagen närmade sig ville Tove köpa 50 burkar te i present. Det visade sig nu att minsta mängden som gick att direktimportera från Kina var

1500 burkar, vilket med familjens tevanor hade tagit cirka 90 år att dricka upp. Och så tar ju te rätt mycket plats också. Tove löste detta dilemma genom att sälja teoptioner i bekantskapskretsen och genom att gå samman med Lanka Te på Ringvägen (granne till svägerskan Cillas butik Trull), som tog hand om 750 av burkarna. Finn hann bli 50½ innan teet kom, till glädje inte bara för honom utan för många andra teälskare.



Hilda, 17, har under året inte bara lärt sig spela gitarr (hon fick en egen till julen), utan även börjat hantera knappdragspel, som hon här provar ut i en dragspelsbutik vid Ängbyplan i Bromma.



Tove, 46, på guidad bussrundtur i Lissabon, där hon, maken och yngsta dottern var på höstlovsresa.

Livets oförutsägbarhet

Åtskilligt som hände år 2010 gick att förutse redan vid årsskiftet: Finn fyllde till exempel som väntat 50 och Hjalmar tog studenten. Som en spegling av svåröförsägbara skeenden i omvärlden, där exempelvis en vulkan på Island började sprida aska över lufrummet i Europa, eller där Wikileaks började sprida dokument i cyberrummet, var det helt oväntade saker som kom att präglå året för oss. Efter en arbetstung och ljusfattig vintersäsong blev Tove under våren sjukskriven för utmattningsdepression. När hon var på väg att komma i balans igen kom det chockartade beskedet att Toves mor Barbro hastigt och oväntat avlidit, endast 68 år gammal. Tack alla ni som gett stöd och kärlek till Tove under året. Det har varit en stor hjälp!

Några slutord – Gott Nytt 2011 önskar alla vi!

Om ett år hoppas vi kunna se tillbaka på ett mer stabilt år 2011. Tove ska vara helt frisk igen, det torp utanför Arboga som hon ärvt av sin mor ska vara sålt, vi ska ha en mer bränslesnål bil, vårt kök ska ha renoverats, Elsa ska ha hittat ett bättre boende och så ska det ha gärna ha hänt några oförutsägbara trevligheter också! Vi ska också ha haft mer tid och plats för umgänge med nya och gamla vänner. Hoppas vi träffar många av er! Kramar från oss i Norra Ängby!