

DUNÅS' ALLEHANDA

13:e årgången, julen 2012

Utgiven av dunässen i Norra Ängby, Hedebyvägen 5,
168 55 Bromma, 08-760 16 14,

finndunas@hotmail.com, tove@tidholm.se



Numera ständigt glasögonprydda Tove, 48, kryper fram under den altan hon själv ritat. Många överblivna takpannor hjälper nu till att hålla en fiberduk på plats.

Altanbygge av bara farten

Året var ungt och julpyntet skulle tillbaka upp på vinden. Där visade det sig vara fuktigare än det borde och vi kontaktade en takfirma, som förvånade oss när de på vår fråga om när de kunde börja svarade: "I morgon!". Delar av det gamla taket hamnade i en container med brännbart, och eftersom den bara var halvfull (inte halvtom) tänkte vi att den gamla knepiga altanen kunde få åka med den också. Hej, vad de kunde riva snabbt! Det som däremot tog längre tid var att få till den nya altanen, där vi hade en hård deadline 15 juni, då

vi planerade en studentmottagning för Hilda. Något nervöst var det, men altanen blev klar med en hel halvtimmes marginal.



Hilda, 19, vadar genom högvattnet som trängt in i hallen i det renässanspalats i Venedig, som hon och föräldrarna bebodde några dagar under höstlovet.

Resa till Venedig? Gör ett läcktest först!

För tredje året i rad åkte Tove, Hilda och Finn på höstlovsresa söderut, och som vanligt blev det ganska blött. Vi var dock förberedda med varsitt par gummi-stövlar i packningen. Därför var det med tillförsikt vi gick nerför trappan i 1400-talshuset där vi bodde fint under takåsarna, med utsikt över en bland gondoljärer populär t-korsning. För Hilda och Finn blev det en skön torrstrumpad vadringsupplevelse genom hallen, men Tove fick en kylig påminnelse om att man inför en Venedigresa bör göra en läcktest av sina stövlar. Trots vätan var Venedig en verklig vinnare! Vi vill återvända!



Elsa, 23, och Willy, 33, i Trysil i Norge, där de båda sommarjobbade. Elsas syn på världen klarnade under året sedan hon börjat med glasögon.

Livs-, studie-, arbets- och resekamrater

Elsa lämnade ju Norra Ängby för snart tre år sedan. Det blev inte mer än två natters boende i den lägenhet hon köpte i Linköping innan hon boade in sig hos pojk-vännen Willy. Nu är lägenheten såld. I somras sågs de kanske mindre än vanligt, eftersom de båda hade olika arbetstider på det demensboende i Norge som de sommarjobbade vid. Deras varma ord om stämningen på demensboendet gjorde det lättare, åtminstone för Finn, att acceptera att detta var ett gott alternativ för mamma Britt-Inger (se nedan). I år kunde vi inte semestra i Änga

i Småland som vi brukat, och vi hyrde i stället ett hus utanför Sälen. Då kunde vi hälsa på Elsa och Willy, som bjöd på en härlig räkmiddag den enda soliga dagen i Trysil under sommaren. Efter sitt sommarjobb gjorde de en lyckad resa till Prag, där Toves tips efter flera resor med Kristofferskoleelever kom väl till pass. Vi i familjen är väldigt glada över att ha fått träffa Willy flera gånger under året, och vi förstår att Elsa är förtjust!



Tove, då alltså 47, Hjalmar, 21, och Hilda, 19, under en av våra torrare promenader i Sälenfjällen. Tove har under året läst litteraturhistoria och svenska på distans på universitetet, vilket hon haft stort utbyte av.

Bopålar rycks upp

Hela hösten präglades av förberedelser inför Hjalmars utflygning. Vi andra fick träna Hjalmarlöshet under våren, då han studerade franska i Aix-en-Provence. Efter vistelsen började Hjalmar referera till sina ”exkompisar”, som han märkligt nog ändå fortsatte att träffa.

(Hur går den gåtan ihop? Se det finstilta nedan!). Samtidigt mognade ett beslut fram hos Hjalmar att till våren 2013 börja läsa juridik i Uppsala. Vi gjorde många sjumilaresor norrut för att bese små lägenheter, innan vi sent i november fann en liten lya i Luthagen. Dit tar Hjalmar sina boktravar och sin omfångsrika garderob fredagen 11 januari 2013. Parallellt har Finn och hans syskon gjort många resor sederut till Växjö till modern Britt-Inger som till slut, också i november, flyttade från sitt hus till ett demensboende. Det är mycket sorg inblandad i denna flytt, men det var ett nödvändigt steg. Syskonen Dag, Finn, Jon och Elin hoppas alla att Britt-Inger under år 2013 ska kunna flytta närmare sina barn och sju av sina nio barnbarn.

(Lösning till gåtan: "Aix-kompisar" uttalas "exkompisar").



Hjalmar, 21, och Hilda, 19, i vimlet utanför Kristofferskolan den vackra onsdagen 13 juni 2012 då Hilda tog studenten. Elsa, 23, hade förfärdigat plakaten. En stark upplevelse från Hildas skolår var när hon lagade Julia Childs omelett på scenen under redovisningen av sitt årsarbete. Hennes handledare Stefano di Marco lät sig väl smaka!

Student och gymnasist på samma gång

Dagen efter sin studentmottagning åkte Hilda till England och kollektivet Old Hall i East Bergholt. Där lärde hon sig mycket om trädgårdsskötsel och socialt liv på engelska. Föräldrarna hälsade gärna på! Efter sommaren gjorde Hilda comeback på Kristofferskolan för att läsa de kurser hon sparat. Hennes lärare i tyska är mäktigt imponerad över Hildas stora kliv i germansk riktning. Även familjen har fått lära sig exempelvis vad trafikljus heter (ett begrepp i det i familjen populära kortspelet "Kluns") – det heter "Verkehrssampel".



Finn, 52, har under året anammat läsglasögon emedan armarna inte längre var långa nog. Här syns han med guidebok på en engelsk pub. Tove och Finn passade på att semestra lite i England innan de hämtade hem Hilda.

Far och dotter snart på samma scen

Förra trettonhelgen var Tove ängel och Finn elak kung i en lyckad uppsättning av "Trekonungaspelet". Söndagen 6 januari 2013 kl 16.00 på Kristofferskolans stora scen gestaltar Finn än en gång kung Herodes, medan Hilda kommer att agera såväl page som en av de tre skriftlärde. Tove önskar jullov detta jullov efter att ha studerat vid sidan om sitt lärararbete, och står därför över denna gång. Hon kommer nog att återfinnas i publikhavet. Kom och gör henne sällskap! Fri entré!

Gott Nytt 2013 önskar alla vi!