

DUNÅS' ALLEHANDA

18:e årgången, Annandag jul 2017

Organ för dunässen i Norra Ängby (i huvudsak Finn), Hedebyvägen 5, 168 55 Bromma, 070-4293812 (Finn), 070-7163375 (Tove). Mejladresser:

finndunas@hotmail.com, tove@tidholm.se



Visphemmet, alias Hultrumshöjden, lördagen 22 april 2017. Lägg märke till lusthuset, från vilket utsikten är storslagen över den vackra källsjön Ören.

Hultrumshöjdshurra!

Under våren började vi spana efter fritidshus till salu i Jönköpingstrakten. Vi sökte en egen fast punkt i närheten av Elsa, Willy och Laura och kanske något att locka ut den lilla familjen till, från deras inte alltför jättestora lägenhet. Hemnet blev ett tillhåll, men till slut var det på Blocket vi hittade ett riktigt önskeställe. Bara en halvtimmes bilfärd från Jönköping ligger soldattorpet Visphemmet. Huset står på mark som tillhör gården Stora Hultrum, och Tove myntade namnet Hultrumshöjden, som satt sig riktigt bra. Finns mamma Britt-Inger hette Höjdestrand som ogift, och det är fint att ha något med ”höjd” att längta till. Vi hyr på årsbasis av våra fantastiska värdar Tom och Diana. Hilda fick äntligen en egen studsmatta. De dagliga hoppens antal har varit fyrsiffrigt! Att det höga läget har nackdelar fick vi erfara en regnig sensommarnatt, när bilen inte riktigt klarade hela vägen upp, och till slut blev stående lite på tvären. Morgonen därpå fick vi hjälp av Willys mors man Peter (de bor bara några kilometer från Hultrumshöjden!) och Willy själv. Dessa starka män, Tove och förarens varsamma kopplingsföt fick till slut upp bilen hela vägen.

Vi höll oss på marken

En föresats för året var att hålla nere på flygresandet, och det kom vi också att leva upp till. Höstlovsresan gick med tåg till Göteborg, och blev mycket lyckad med en för västkusten på hösten ovanligt pigg sol. På sommaren hade vi ändå en flygresa inplanerad till södra Frankrike, men vi blev tvungna att ställa in resan då Hilda tyvärr blev sjuk. Efter attacken på Drottninggatan 7 april kom Hildas psyke i obalans, vilket ledde till sjukhusvistelse. Hilda mår bättre nu och vi hoppas kunna åka söderöver nästa sommar. Hon har bytt arbetsplats från Myrorna på Söder till Sköna Ting i Gröndal, där hon trivs bra.



Finn, 57, med årets mest omtalade leksak: Slätterbalken! Nu kan de vidsträckta ängarna kring Hultrumshöjden hävdas utan att Finn ska behöva liera sig med liemän (för var finns de nu för tiden?). Vill man reta Finn lite kan man fråga: Har du fyllt på olja? Finn menar dock att den nya motorn är mycket bättre än den i original, som skar efter en kvarts körning...

Tjällsortering – Finns stora kall

Finn har en udda hobby, nämligen att se till så att överbliven materia hamnar i rätt återvinningsflöde. Bakom vedboden vid vårt hyrda tjäll (se ovan) finns en anseelig ansamling förpackningar och annat ”skrot” som tidigare invånare sedan decennier ämnat för framtida arkeologer, men tji, då hade de inte räknat med Finn! Det

kommer att ta tid, men högen kommer att försvinna, välsorterad i glas, metall, brännbart, med mera.



Hjalmar, 26, blev under året färdig jurist, precis som flickvännen Vanja, som hunnit vara det i några år. Under diplomeringen i Uppsala Universitets vackra aula överraskade han oss med att vara den student som var utvald att hålla det traditionella talet. På kvällen vankades en storslagen fest och Vanja bjöd Finn på ”mellanshot” (gott och kul!). Sonen jobbar nu intensivt på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, men tar sig ändå tid att ofta umgås med oss, på egen hand såväl som i sällskap med Vanja och deras hund George. Vanja skaffar sig tingsmeritering på Stockholms rådhus.

Analoga nöjen

Elektroniska hjälpmedel har tappat lite av sin lockelse under året. För Tove har det varit ett aktivt val, men för Finn krävdes det att datorn kraschade för att han skulle upptäcka tjuvningen i att läsa romaner, utöver dem som bokcirkeln valt ut. Bästa läsningen var Jane Eyre av Charlotte Brontë, men även Tjärdalen av Sara Lidman kan rekommenderas. Tove har återupptagit högläsningen – böckerna om Pella är geniala! Brädspelet har vi gjort mer i år, parallellt med kortspelet. Under hösten har vi nästan slitit ut Alfapetspelet. Hilda gav därför Finn ett nytt Alfapet i julklapp och vann därtill inledningspartiet. Ni som nu oroligt undrar vad som hänt med allt som Finn genom åren skannat, när datorn havererat: Var lugna! Det har inte slarvats med backupen på Hedebyvägen 5!



Tove, 53, och Hilda, 24, på ett pumpapimpat Liseberg vid vår höstlovsresa till Göteborg. Vi bodde fint på ett centralt beläget hotell och uppskattade alla att det fanns gym och bastu. Särskilt Hilda tränar ofta och flitigt.

Hellre bastubad än bastuba

Tove och Finn firar i år den 35:e julen tillsammans, och nytt för i år är att kunna bada bastu. Dan före dan före dopparedan tog Finn ledigt från sitt jobb på Affibody (välbehövligt, det har varit mycket att göra där...), och monterade det sista i bastun, som Toves far Thomas

sponsrat. Vi hade hittat ett hörn där byggsatsen passade precis. Premiärbadet var precis så ljuvligt som vi hoppats på. Dagen därpå skulle Finn gå ut med 10 kg överbliven bastusten och halkade då på den snorhala trappen. Inget bröts eller slogs i, och lådan med sten förblev i Finns famn, men till priset av en sträckt vänster lårmuskel, som lett till ett julfirande utan dess mer ystra åthävor.



Laura, 1, och hennes mamma Elsa, 28, vid Rosariet i deras hemstad Jönköping. Laura har sedan bilden togs börjat på förskola, och Elsa och Willy jobbar båda som AT-läkare på Länssjukhuset Ryhov. Vi uppmuntrar att de börjat spana efter hus. Lägenheten där de bor ligger fint till nära Vätterstranden, men den är lite trång, och det är inte bara att öppna dörren och släppa ut en liten flicka...

Till musiken tyr vi oss gärna

Musiken har fått mer utrymme under året som gått. När Hilda och Finn har varit på körövning med Gloriakören om tisdagskvällarna har Tove passat på att spela klarinett.

Nu har hon fått en ny gitarr i julklapp, så det kan åter bli ackompanjemang till sång, antingen av henne, eller av Hilda när hon är på besök. Finn har även övat med kören Kraftkällan på torsdagskvällarna, och då särskilt ett rätt så nyskrivet Requiem av den estniska tonsättaren Helene Tobias-Duesberg. Efter requier av Mozart och Brahms är det fint att sjunga något med ett mer modernt tonspråk. Vi kommer att sjunga tillsammans med en estnisk kör, först i Tallinn, och sedan i Stockholm (Jakobs kyrka) 2018-03-11, välkomna! Finn vill apropå musik nämna en härlig höstkväll hos vännen Ingemar Gunnarsson, då det gamla kompisgänget från Växjö surfade fritt och brett på Spotify och Youtube. Såväl Ramones som Family Four fick ljuda. Så okej, elektroniska hjälpmedel kan vara bra.

På spaning efter en flytt

Finns käre bror Jon fyllde under året 50. Han önskade sig och fick Marcel Prousts berömda romansvit ”På spaning efter den tid som flytt”. Ordet ”flytt” dyker ofta upp hos oss, och att vi snart bott 12 år i Norra Ängby är rekord. Affibody flyttar nog snart, och det kan då bli lite väl långt att cykla för Finn. Lägenhet i Abrahamsberg? Men där finns nog ingen bastu. Sådana lyxproblem funderar vi på.



Under år 2017 har denna trio umgåtts tämligen tätt. Året blev inte som vi hade föreställt oss när det började. Som väl är finns mycket kärlek i grunden, och kärleken uthärdar allt, skrev redan Paulus. Vad 2018 har i beredskap för oss är spännande att tänka på! Vi hoppas att vi och alla ni får ett fint och kärleksfullt år!