

# DUNÅS' ALLEHANDA

21:a årgången, inför julen 2020

Organ för dunässen i Norra Ängby (mest Finn), Hedebyvägen 5, 168 55 Bromma, 070-4293812 (Finn), 070-7163375 (Tove). Vi känner oss också hemma på "Hultrumshöjden" (soldattorpet Visphemmet i Stora Hultrum, Gränna, finns på hitta.se ifall ni vill kolla dess läge).

[finndunas@hotmail.com](mailto:finndunas@hotmail.com), [tove.tidholm@kristofferskolan.se](mailto:tove.tidholm@kristofferskolan.se)

I detta nummer omnämnes dessutom: Wilsa (vår dotter Elsa och hennes fästman Willy); Laura och Iris (Wilsas båda döttrar); Vanjalmar (vår son Hjalmar och hans maka Vanja); deras hund George samt vår dotter Hilda.

För snart ett år sedan utlovades att utgivningen av Dunås' Allehanda skulle upphöra, men då visste vi ju inte hur år 2020 skulle komma att gestalta sig. Finn umgicks ett tag med tanken på att utge Dunås' Digitala Allehanda, eller kortare: Dunås' Dillehanda. Nu torde det digitala dock stå många i läsekretsen upp i halsen. Längtan efter taktila sensationer är troligen utbredd. Vi hoppas papperet och doften av laserskrivaralster ska ge goda vibbar. Vad gäller covidden har Tove och troligen Hilda haft den (båda lindrigt), men inte Finn. Vi hoppas att ni klarat och klarar er bra. Må alla få ett mer socialt år 2021!



I början av året kunde man fortfarande umgås lite mer högvis. Här är vi delvis upptravade i det eminenta Jönköpings läns museum. Foto av Elsa Dunås.

## Två flyttar och en flyttfundering

Varken Vanjalmar eller Wilsa har behövt jobba hemifrån under året, men de har ändå känt behov av att få mer utrymme. Först ut var stockholmsborna, som sålde sin lilla tvåa på Kungsholmen och sedan flyttade till en andrahandslägenhet på Nedre Gärdet. Väl där började de uppskatta området och har nu köpt sig en större tvåa där. De ska flytta dit i slutet av mars. Vi hoppas att den nu något längre resvägen till oss i Norra Ängby inte ska glesa ut deras uppskattade besök här alltför mycket. En ännu större expansion gjorde Wilsa, med döttrarna Laura och Iris. Lördagen 21/11 gick flyttlasset till ett riktigt kurragömmahus i Huskvarna. Budgivningen var spännande. Wilsa var på väg att ge upp när Tove och Finn sköt till en extra avgörande slant. Även vi har börjat provrycka lite i bopålar. Våra blickar går mot Blackan (stadsdelen Blackeberg, där Hilda bor i en tvåa). Dyker rätt fyrarumslägenhet upp där så lär allahandans redaktion få ny adress. Det vore rätt åt någon barnfamilj att få ta över vårt fina hus och vår äppelstinna trädgård.



Tove och Finn har svårt att hålla sig borta från loppisar. Den här gången kom vi till Hultrumshöjden med lite fler fynd än vanligt, men vi behövde faktiskt precis allting, så det så! Finn var extra nöjd med Olle Mirsch-högtalarna.




När vi semestrade i Norrköping passade vi på att åka till Kolmårdens djurpark. När våra egna barn var små var vi där varje år. Iris spanar ut från mamma Elsas famn.

## Norrköping och sedan Norrköping igen

I början av året planerade vi att semestra i Frankrike, men "ni vet vad" fick oss att ändra våra planer. Ända sedan vi gjorde ett kort stopp vid Arbetets museum i slutet av 90-talet har vi talat om att utforska Norrköping lite närmare, och i år blev det äntligen av. Här finns en av familjens många rötter (Finns pappa Rolf växte upp här). Vilken stad! Allt detta vatten! På höstlovet for vi tillbaka, nu med Hilda. Tove siktade en SÅL mitt inne i Strömmen (jo, det finns tre foton!)! Muséerna hann inte covidstänga förrän precis efter våra besök 😊.

### Tid för omtanke

En sommardag när Finn var ute och körde kom i hans grånande huvud en tanke om vilket bilmärke som har den snyggaste loggan? Det här blev oväntat omvälvande, för Finn insåg hur längesedan det var som en sådan ungdomlig tanke hade spirat i honom. Där och då vaknade ett beslut att ge mer utrymme för sådant. När semestern var över tog han kontakt med sin chef och sade upp sig. OK, inte från **alla** sina jobb på Affibody, men åtminstone från det allt mer krävande jobbet som chef för proteinexpressionsgruppen. Från och med 25/1 2021 kommer han bara att vara laboratoriechef. Och Volkswagen har den snyggaste loggan: 



*Finn gick inte i konken, men väl med densamma, fast då med å. Medarbetarna i den grupp han chefat över hade skramlat ihop till en fin present i samband med att han fyllde jämnt. I ryggsäcken fanns också en öl av ett av Finns favoritmärken. Jubilaren var rörd, inte skakad.*

### Musikåret 2020 – glest mellan höjdpunkterna

Efter ”fössta tossdan i mass”, då Finn traditionsenligt (ja, det var andra året i rad) bjöd kören Kraftkällan på ”massipantåta”, fick båda körerna som Finn sjunger i pyspunka. Förutom ett komiskt Zoom-försök, och en i och för sig mycket lyckad utomhusträff i en park i juni,

var det slut på flerstämmig gemensam sång. Efter sommaren drog verksamheten i såväl Kraftkällan som i Gloriakören igång igen, men förstås lite glest och försiktigt, och med bara halva styrkan. Kraftkällan hann dock medverka vid en högmässa i Slottskyrkan i slutet av oktober, och det var härligt. Nu råder längtan efter vaccin och stämsång, i nu nämnd ordning!



*Vi skaffade oss årskort på Skansen och hann med åtskilliga besök där. Självklart missade vi aldrig att fika. Denna gång blev det på Gubbhyllan. Hilda kliver här in i salongen med en uppskattad kaffekopp i handen.*

### Kostomläggning

Åtgärder som bromsar klimatförändringarna behövs på alla plan, även på individnivå. Efter att ha sett ”The Game Changers” på strömmad TV fick vi en impuls att ändra vår kosthållning. I detta program betonas en vegetarisk kosts goda hälsoeffekter. Om det är bra för både hälsan och miljön, och dessutom så fantastiskt gott, så vore det väl knasigt att inte i huvudsak köra vego? I stort sett har vi inte köpt något kött, bara ätit upp diverse frysfynd. Men julskinka blir det (KRAV-märkt).

### Barnbarn nummer tre är på väg

I augusti förstod vi varför Vanjalmar varit så angelägna om att hitta en större bostad. De berättade då att de ska bli föräldrar i slutet av februari. Sällan har man sett en stoltare blivande far. Vi gläds med dem och ser för vår del fram emot farföräldraskapet!



*Hjalmar, George och Vanja utanför Ejers Choklad på Luciadagen. Vi blev bjudna på varsin färdkostpralin innan vi promenerade vidare mot stället som Hjalmar påse annonserar. De tre ska bli fyra i slutet av februari.*

**God Jul och Gott Nytt 2021 önskar Tove och Finn! Vi får se om vi återkommer i detta format. Nån slags klipphängare har vi ju i alla fall levererat, så kanske...**