

DUNÅS' LILLEHANDA, 24:e årgången, inför julen 2023

Ett mycket litet organ för dunässen i Grimsta, finndunas@hotmail.com, tove.tidholm@kristofferskolan.se

Dunås' Allehanda krymper. Nu för tiden ska det gå undan, som det lär ska göra i "hispig hynda" (Tiktok). Hoppas ni har en minut över! God Jul och Gott Nytt 2024! Tove & Finn.

En dag i Finn Dunåsovitys liv (en typisk onsdag)

Den stora skillnaden för Finn sedan han blev pansjo är att han inte vaknar med en oro i kroppen klockan fem, utan med ett lugn klockan sex. Efter en stilla frukost med pappers-DN cyklar han till Åkeshovs simhall för gym (fysioterapeuts recept) och sim (välbehag). Vid tiotiden är han hemma igen och tar en kopp kaffe, innan värvet som ordförande i bostadsrättsföreningen tar vid. Där ingår en rensningstur i miljö-stuga/soprum, eftersom Finn är en man som borde haft Ove som mellannamn. Kl 16 kommer Hilda för dagens alfapetmatch, kl 17 kommer Tove hem från Kristofferskolan och spelar alfapet medan Finn lagar middagsmat. Efter middagen kan det bli Yatzy innan Finn går till sin körövning.

Vi backar bandet och blir Blackebergare

Redan för snart tre år sedan, när vi började spana efter lägenheter, gick blickarna ofta till Blackeberg, som vi lärt oss tycka mycket om sedan Hilda flyttade dit. Utbudet var dock klent då, och vi breddade perspektivet och inneslöt grannstadsdelen Grimsta i spanandet, och här är vi nu. Under april kommer vi äntligen hem till "Blackan". Vi kan bre ut oss lite mer i en fyra, och vi får lite närmare till naturreservatet (20 m istället för 50 m).

GOETHE'S MAMMAS NYÅRSRECEPT

Man tager tolv månader, rensar dem från bitterhet, avund, pedanteri, och skär dem i bitar på 30 eller 31 delar, så att förrådet räcker i ett år. Varje dag anrättas enskilt med en del arbete och två delar optimism, en tesked tolerans, en nypa ironi och en nypa takt. Där efter ska degen täckas med mycket kärlek. Den färdiga råttan smyckar man sedan med en liten bukett uppmärksamheter och serverar den dagligen med glädje och skeratt.

Katharina Elisabeth Goethe
(1731 - 1808)

svensk översättning av Kaj Fölster.
Tack till Agnes Nobel!